

Biddag map

2025

gezinsdagboek

Thema:

Samen bidden

Handelingen 12:19

Hou vast voor jongeren
en hun gemeenten

'SAMEN BIDDEN'

Samen in de naam van Jezus
heffen wij een loflied aan,
want de Geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan.

Samen bidden, samen zoeken
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
samenvieren tot zijn eer.

Samen in de naam van Jezus
OTH 360

Gezinsdagboek

Hoe werkt het gezinsdagboek?



BIJBELLEZEN

Hier vindt u het te lezen bijbelgedeelte met een korte uitleg. Tip: laat kinderen zelf meelezen in een eigen Bijbel of het gedeelte zelf voorlezen. Zo blijven ze betrokken bij het lezen.

GESPREKSVRAGEN

Hier vindt u gespreksvragen om door te praten over wat er gelezen is. Stem hierbij zelf de vragen af op de beleefingswereld van kinderen!



BIDDEN EN DANKEN

Hier staan aansluitende bid- en dankpunten. Tip: laat kinderen zelf gebedspunten aandragen of hardop bidden.



ZINGEN

Elke dag bevat suggesties om te zingen. De liederen komen voornamelijk uit de bundel Op Toonhoogte van Boekencentrum/HGJB (versie van 2015). In dit gezinsdagboek is ook het themalied te vinden. Zingen helpt kinderen om de inhoud van het verhaal te verwerken. Het kan daarom mooi zijn om ook stil te staan bij wat jullie zingen! Laat kinderen meedoen door bijvoorbeeld op een instrument te spelen of gebaren te verzinnen.



DOE-OPDRACHT

Hier vindt u dagelijks een opdracht om te doen. Deze opdrachten vormen samen een thematafel. Het helpt kinderen om stil te staan bij het thema en er ook bewust mee aan de slag te gaan. Lees de doe-opdrachten aan het begin van de week vast door, soms hebben ze namelijk wat voorbereiding nodig!



PUZZEL

Elke dag is er een puzzeltje om te maken dat aansluit bij het thema.



DOOLHOF



11

2

HGJB

MAANDAG

Leer ons bidden



wegen zijn hoger dan onze wegen!

Wel kunnen we ook vandaag kijken naar het verhaal van Petrus. Het verhaal van Petrus is een verhaal dat laat zien dat God wel altijd hoort. Nee, God verhoort niet altijd onze gebeden maar Hij hoort ze wel, ook die van jou. Het leek onmogelijk dat Petrus zou worden bevrijd, maar God hoorde het gebed van de gemeente en Hij liet Petrus vrij.

Jij bidt niet in de leegte. Hoger dan jouw gedachten en gebeden is een God die hoort. Bijf Hem zoeken in je gebed. Wees niet stil maar richt je gebed tot Hem. Je krijgt niet altijd alles wat je wilt, maar wel wat je nodig hebt.

GESPREKSVRAGEN

1. Kun je je een moment herinneren waarop God jouw gebed verhoord heeft?
2. Vind jij bidden lastig en waarom wel of niet?
3. Wat gebeurt er met je als een gebed (nog) niet wordt verhoord?

BIDDEN EN DANKEN

- Dank dat we een God hebben die onze gebeden altijd hoort! Ook als we dat lang niet altijd zelf zo voelen.
- Bid voor onverhoorde gebeden. Vraag God of Hij vertrouwen in Hem wil geven, vertrouwen dat Hij weet wat Hij doet.

ZINGEN

- U maakt ons één (OTH 362)
- U roept ons samen als kerk van de Heer (OTH 363)

DOE-OPDRACHT

Versier twee lege potjes (bijvoorbeeld jampotjes). De ene wordt jouw gebedspotje en de andere jouw gebedsverhoringspotje. Schrijf briefjes met gebedspunten op en doe die in het gebedspotje. Dit kan over alles gaan, kleine dingen en grote dingen. Bekijk eens in de zoveel tijd de gebedspunten. Welke gebeden heeft God verhoord? Die briefjes kunnen in het gebedsverhoringspotje. Op deze manier krijg je er oog voor hoe God in je gebeden dichtbij is. Ook als gebeden niet altijd worden verhoord.

PUZZEL

Doolhof: Petrus is bevrijd uit de gevangenis! Hij gaat op weg naar de gemeente. Help jij hem om de weg te vinden?

Daar zien we Jezus. Biddend. Hij heeft het blijkbaar nodig om biddend bij Zijn Vader te komen. En dat blijft niet onopgemerkt. De discipelen kijken naar Hem, ze zien hoe Hij zijn ogen opheft naar de hemel. Dat wekt een verlangen bij hen, dat blijkt wel uit de vraag die ze Hem stellen: 'Heere, leen ons bidden'. Hoor je dat? Gekke vraag eigenlijk, toch? De discipelen hebben vast wel eerder gebidden. Maar als ze het gebed van Jezus horen komt die vraag in hun hoofd op: hoe moet je dan bidden? En daar is Jezus met Zijn onderwijs, want weet je, Hij wil het Zijn discipelen maar al te graag leren. Hij leert hen een gebed dat jij vast wel kent. Het gebed begint met 'Onze Vader'. Het is dus een gebed dat we samen kunnen bidden: 'ónze Vader'. En dat zegt iets over de relatie die Jezus hier laat zien tussen de christenen en God de Vader. De discipelen vragen hier hulp bij het bidden. Het bijbelgedeelte laat ons dus wel zien dat bidden helemaal niet zo makkelijk is. Daar gaan we het deze week nog verder over hebben. Het voelt soms alsof je tegen een muur praat. Zou God het wel horen? En echt, het is niet gek als je deze gedachte hebt. Want zelfs de discipelen, zij die elke dag oog in oog stonden met Jezus, stellen Hem de vraag: 'leer ons bidden'.

De discipelen krijgen van Jezus een gebed dat ze samen kunnen bidden. Een gebed dat de discipelen aan elkaar bindt. En weet je, misschien lukt bidden niet altijd bij jou. Wellicht vind je het weleens heel moeilijk en weet je even

WOENSDAG

Verhoort God mijn
gebed altijd?



niet de woorden te vinden. Dan leg ik vandaag de woorden van Jezus bij je neer. Woorden die uit Zijn mond hebben geklonken, legt Hij vandaag in jouw mond. Bid je mee?

GESPREKSVRAGEN

1. Bid jij liever samen of liever alleen en waarom?
2. Wat vind je ervan dat we God 'onze Vader' mogen noemen?

BIDDEN EN DANKEN

- Dank dat Jezus het Onze Vader heeft geleerd aan Zijn discipelen. Daardoor hoeven wij nooit zonder woorden te zijn omdat we Zijn woorden in herinnering mogen brengen.
- Bid voor de mensen die het heel moeilijk vinden om God 'Vader' te noemen omdat ze helemaal niet zo'n fijne associatie hebben met een vader. Heere, ontferm U over hen.

ZINGEN

- Onze Vader (OTH 164)
- Abba, Vader, U alleen (OTH 265)

DOE OPDRACHT

Oefen in samen bidden. Schrijf allemaal een gebedspunt op een briefje en stop deze in een potje en trek dan allemaal een briefje. Zo heb je allemaal een gebedspunt van de ander. Bid samen voor deze gebeds-/dankpunten en sluit af met het 'Onze Vader'.

PUZZEL

Hoe goed ken jij het Onze Vader? Vul de ontbrekende woorden in bij puzzel op de volgende pagina!



- BIJBELLEZEN**
Leesvraag:
We lezen:
Handelingen 12:1-19

Vandaag denken we na over de vraag: verhoort God altijd ons gebed? Laten we eens kijken naar het gedeelte dat we hebben gelezen.

Petrus is gevangengenomen. En eigenlijk is er geen mogelijkheid dat hij vrijkomt, als je kijkt naar hoe hij erbij ligt. Hij ligt tussen twee soldaten ingesloten en hij ligt met kettingen vastgebonden. Daarnaast staan er nog bewakers bij de deur. Wij zouden zeggen: 'daar kom je nooit doorheen'. Een aantal straten verderop is een groep bijeen. Het is de gemeente waar Petrus zo graag was. En weet je wat ze daar aan het doen zijn? Ze bidden. Er staat dat ze voortdurend aan het bidden zijn voor de vrijlating van Petrus. Ze weten zelf waarschijnlijk ook wel dat het menselijk gezien onmogelijk is. Maar diep van binnen weten ze dat alles mogelijk is bij God.

En wonderlijk gebeurt het: Petrus wordt door een engel de gevangenis uitgelid. God heeft het gebed van de gemeente gehoord en verhoord. En Rhodé doet de deur open voor Petrus, maar ze gelooft haar eigen ogen niet. Zo groot is God!

En nu even terug naar jou. Misschien voelt dit voor jou wel aan als een successverhaal. Daar werd het samen bidden verhoord, maar bij mij... Het kan zo voelen alsof je in de leegte praat. Alsof niemand je hoort. Misschien denk je wel: 'wat heeft bidden nog voor zin, als God het toch niet verhoort?' Wij begrijpen God niet altijd. Dat hoeft ook niet. Dat laat het bijbelgedeelde ook zien. We lezen dat Jakobus is vermoord, vlak voordat Petrus gevangen wordt genomen. Hij wordt wel vermoord, terwijl ze vast ook vurig voor de bevrijding van Jakobus hebben gebeden. God gaat Zijn weg, al begrijpen wij het niet altijd. Zijn

KLEURPLAAT

Onze Vader

Onze _____, Die in de _____ zijt.

Uw Naam worde geheiligd.

Uw _____ kome.

Uw wil geschiede, zoals in de hemel,

zo ook op de _____.

Geef ons elke dag ons dagelijks _____.

En vergeef ons onze _____,

want ook wij vergeven aan iedereen

die ons iets schuldig is.

En leid ons niet in _____, maar verlos ons van de

boze.

Want van U is het Koninkrijk, en de _____,

en de heerlijkheid tot in eeuwigheid.



Eigenlijk net zoals de vrienden dat deden. Zij brachten hun vriend fysiek bij Jezus, maar omdat Hij niet meer lichamelijk bij ons aanwezig is, mogen wij dat in gebed doen. Samen bidden dus! Jij weet dat diegene waar jij voor bidt, het beste af is bij Jezus. Daar moet je zijn! Daar is **herselv!** En wat zou het bijzonder zijn als God bij wijze van spreken zegt: 'Ik zie dat je dit in geloof doet'. Wat is het een zegen dat we er zo voor de ander mogen zijn. Dat we even niet alleen maar bezig zijn met onszelf maar de ander brengen bij Jezus. Hij zal nooit zeggen: 'Ga maar weg, ik heb even geen tijd'. Ga naar Hem en breng iedereen bij Hem die dat zelf niet kan. Zijn deur, of Zijn dak is altijd open!

GESPREKSVRAGEN

1. Wanneer heb jij voor het laatst iemand anders in je gebed bij God gebracht?
2. Wie wil jij bij God brengen en waarom?

BIDDEN EN DANKEN

- Dank voor de mensen om jou heen die jou bij Jezus brengen als jij dat even niet kan.
- Bid voor de mensen die niemand om zich heen hebben om hen bij Jezus te brengen, voor de mensen die eenzaam zijn.

ZINGEN

- Samen in de naam van Jezus (OTH 360)
- Gebed om zegen (OTH 167)

DOE-OPDRACHT

Voor wie kun je bidden? Stuur diegene een kaartje om te laten weten dat je voor hem/haar bidt! Zo kun je diegene bemoedigen. Neem een blanco kaart en versier deze met bijvoorbeeld stiftjes, stickers en andere leuke dingen die de kaart mooi maken. Schrijf er een mooie bijbeltekst op en laat diegene weten dat jij voor hem/haar bidt.

KLEURPLAAT

Kleur de plaat op de volgende pagina mooi in!

DINSDAG**De ander bij Jezus brengen****BIJBELLEZEN**

Leesvraag:
We lezen:
Markus 2:1-13

Gisteren zagen we hoe Jezus **Zijn** discipelen samen leerde bidden. En van-
daag denken we na over vier mannen, ze brengen hun vriend bij Jezus.
Jezus keert na een periode van preken terug naar Kapernaüm, we lezen dat
dat **Zijn** thuis is. En gelijk als Hij thuis komt, komen er onzetend veel men-
sen, zelfs tot buiten staan de mensen om de woorden van Jezus te horen.
Terwijl Jezus aan het preken is, zien de mensen hoe het dak opengemaakt

wordt, dat kan want in de tijd van de Bijbel waren er platte daken. De man-
nen op het dak halen de dakbedekking eraf en laten heel voorzichtig hun
verlamde vriend op een matje door het gat zakken.

Wat zal dat een bijzonder gezicht geweest zijn. Een gat in het dak en zo
komt de verlamde man bij de voeten van Jezus te liggen. Als hij er zelf had
moeten komen, was het nooit gelukt. Maar zijn vrienden hebben hem daar
gebracht, omdat ze wisten dat hun vriend naar Jezus moest. Alleen daar
was de kans dat hun vriend beter zou worden. Dit deden ze vol geloof. Dat
is wat er staat: Jezus zag hun geloof. En daarom geneest Jezus deze man:

Hij zag het geloof waarmee de vrienden de man door het dak lieten zakken.
Hier ligt een les in voor ons. Soms zijn er mensen die we kennen, mensen uit
de kerk misschien, uit het dorp, in onze familie of onze vrienden, die zelf, om
welke reden dan ook, niet naar Jezus kunnen komen. Misschien zijn ze te
ziek, te moe of te verdrietig. Dan mag jij diegene bij God in gebed brengen.

